



*When the night has been too lonely
And the road has been too long
and you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose*

Na een leven vol mooie momenten en mensen die om je geven,
kon jij, met heel veel pijn in ons hart, niet verder in dit leven,
onze lieve mooie, zorgzame, moeder en vrouw

Ellen Jannink - Panhuis

* Olst, 10 juni 1969

† Den Nul, 20 april 2021

Woensdag 28 april is er bij ons thuis gelegenheid om afscheid van Ellen te nemen en ons te condoleren tussen 18.30 en 20.00 uur.

Ellen was dol op tulpen, misschien wil je 1 onverpakte tulp voor haar meenemen.

We vinden het fijn als jij een persoonlijke herinnering of steunbetuiging wilt achterlaten in Ellen haar condoleanceregister op www.ellenovermars.nl/ellen-jannink

Donderdag 29 april komen we om 14.00 uur samen voor Ellen. Helaas is het onmogelijk om iedereen hier voor uit te nodigen. Jij kan dit afscheid met ons meebeleven via de volgende link: www.ellenovermars.nl/livestream



Roy
Demi & Nino
Danique & Thijs
Maud

Essenweg 17 - 8121 EB Den Nul